

# ΚΟΝΤΡΑ

## 20 Χρόνος

### Ανάλυση του νέου αντιασφαλιστικού εκτρώματος

Κύριες συντάξεις  
- άθλια προνοιακά  
φιλοδωρήματα  
[ΣΕΛΙΔΑ 2](#)

Θα πετσοκόψουν  
άμεσα και τις  
καταβλλόμενες  
σήμερα συντάξεις  
[ΣΕΛΙΔΑ 3](#)

Απάτη οι πίνακες Κουτρουμάνη  
Τεράστιες μειώσεις  
στις συντάξεις  
[ΣΕΛΙΔΑ 3](#)

Δε θα δίνεται  
ολόκληρη η «εθνική  
σύνταξη»  
[ΣΕΛΙΔΑ 4](#)

Η συγκυβέρνηση  
Τσίπρα-Καμμένου  
διαλύει την  
Κοινωνική Ασφάλιση  
[ΣΕΛΙΔΑ 4](#)

Ετσι διέλυσαν τον  
κλάδο υγείας  
[ΣΕΛΙΔΑ 6](#)

Με το άρθρο 60 του σχεδίου  
Κατρούγκαλου

Νομιμοποιούν την  
εισφοροκλοπή και  
διαγράφουν τις  
τεράστιες οφειλές  
των καπιταλιστών  
στο ΙΚΑ

[ΣΕΛΙΔΑ 5](#)

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ - Γενάρης 2016

www.eksegersi.gr

**Εμείς παράγουμε όλο τον κοινωνικό πλούτο.  
Εμείς είμαστε τα υποζύγια της φορολογίας.**

## ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

**Πλήρη ασφάλιση  
για όλους  
και πλήρη  
χρηματοδότησή της  
από τους  
καπιταλιστές και  
το κράτος τους.**

**ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΠΡΟΩΘΕΙ Η  
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
ΤΣΙΠΡΑ-ΚΑΜΜΕΝΟΥ**



# ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ

## στο ψαχνό

### Ξεσηκωμός

«Το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο εργαζόμενος κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου».

Αυτά αναφέρει το σχέδιο Κατρούγκαλου στο κεφάλαιο υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «Εννοιολογικοί προσδιορισμοί». Και μόνο η αναφορά σε «αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης» στις σημερινές συνθήκες της κινεζοποίησης, της φτώχειας, της αθλιότητας, ακόμα και της πείνας για τμήματα εργαζόμενων, αποτελεί πρόκληση.

Ομως, η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης θα είναι, για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων, της τάξης των 70-100 ευρώ, όπως μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στις επόμενες σελίδες. Οχι μόνο για όσους πρωτασφαλίστηκαν μετά την 1.1.2011, όπως προέβλεπαν οι νόμοι Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, αλλά για όλους πλέον, αφού το σχέδιο Κατρούγκαλου επεκτείνει τους νόμους Λοβέρδου-Κουτρουμάνη σε όλους τους εργαζόμενους.

Η ανταποδοτική σύνταξη των 70-100 ευρώ το μήνα απέχει πολύ ακόμα και από το βασικό μισθό των 411 ευρώ που ισχύει σήμερα για εργαζόμενους μικρότερους των 25 ετών. Υπολείπεται ακόμα και από τις άθλιες αποδοχές που παίρνει ένας μερικά απασχολούμενος του τετράωρου.

Πόσο θράσος χρειάζεται να έχει κάποιος για να λείει τόσο χοντρά ψέματα; Να υποστηρίζει πως και μόνο η ανταποδοτική σύνταξη θα είναι κοντά στις αποδοχές που είχε ο εργαζόμενος, οπότε αν προστεθεί και η εθνική σύνταξη ο συνταξιούχος θα είναι... πασάς στα Γιάννενα;

Ας πάψουμε να συζητάμε για το θράσος των συριζαίων. Έχουν πείσει και τους πιο αφελείς ότι αυτό είναι το μόνο που διαθέτουν σε πλήρη αφθονία. Ας συζητήσουμε για τα ουσιαστικά ζητήματα.

Για μια ακόμη φορά οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου, οι εργάτες και οι άλλοι εργαζόμενοι, παρουσιάζονται σαν προνομιούχοι που παρασιτούν σε βάρος της κοινωνίας, παίρνοντας συντάξεις που «δεν τις δικαιούνται». Αφού καταλήστεψαν επί δεκαετίες τα ασφαλιστικά δικαιώματα, αφού μετέτρεψαν ακόμα κι αυτό το μικρό κομμάτι του εργατικού ιδρώτα που πήγαινε σε ασφαλιστικές εισφορές, σε δανεικά κι αγύριστα για τους καπιταλιστές, αφού έκαναν κοινωνική πολιτική σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων, αφού επέτρεψαν (και εξακολουθούν να επιτρέπουν) στους καπιταλιστές να εισφοροδιαφεύγουν και να εισφοροκλέβουν, αφού με το PSI ξετίναξαν ό,τι είχε απομείνει ως αποθεματικά, έρχονται τώρα και μας λένε ότι πρέπει να συμβιβαστούμε με συντάξεις που μετά βίας θα φτάνουν (συνολικά, «εθνική» και «ανταποδοτική») τα 200 ευρώ για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργατών. Έρχονται και χαράζουν μια πολιτική διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Είναι καιρός να σηκώσουμε το κεφάλι και να τους επιστρέψουμε το νόμισμα. Εμείς είμαστε οι παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου, εμείς είμαστε τα υποζύγια της φορολογίας, γι' αυτό και απαιτούμε πλήρη ασφάλιση για όλους και πλήρη χρηματοδότησή της από τους καπιταλιστές και το κράτος τους.

Μ' αυτό το ταξικό αίτημα γραμμένο στη σημαία μας, πρέπει να ξεσηκωθούμε για να ακυρώσουμε την εν εξελίξει επίθεση. Μόνο ένας πανεργατικός και παλλαϊκός μαχητικός ξεσηκωμός μπορεί να τους σταματήσει.

# Κύριες συντάξεις - άθλια προνοιακά φιλοδωρήματα

Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για το σχέδιο Κατρούγκαλου για το Ασφαλιστικό, πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτό το σχέδιο φτιάχτηκε έτσι ώστε να έχει προπαγανδιστικά «πιασίματα». Κυριότερο απ' αυτά είναι το ότι δε θα μειωθούν οι συντάξεις που καταβάλλονται στους σημερινούς συνταξιούχους. Αυτά τα «πιασίματα» θα φύγουν όταν συνταχθεί νομοσχέδιο και πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Και δε θα είναι αυτό αποτέλεσμα της «αδιαιαλιάς της τρόικας». Είναι θέση της συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου ότι πρέπει να πετσοκοπούν και οι σημερινές συντάξεις, με το κόλπο του επανυπολογισμού τους, όπως δήλωνε ο Κατρούγκαλος στις 15 Οκτώβρη, τότε που παρουσίαζε το πόρισμα της περιβόητης «επιτροπής σοφών».

Ομως, ακόμα και μ' αυτά τα προπαγανδιστικά «πιασίματα», το σχέδιο Κατρούγκαλου είναι ανατριχιαστικό. Βαθαίνοντας την ανατροπή που ξεκίνησε με το νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, οδηγεί σε συντάξεις-φιλοδωρήματα άθλιου επιπέδου και σε συνδυασμό με κάποιες διατάξεις, απ' αυτές που δεν απασχολούν τη δημόσια συζήτηση, οδηγεί στην επί της ουσίας εξαφάνιση της κοινωνικής ασφάλισης, όπως αναλυτικά γράφουμε στη σελίδα 4.

◆ Οι νόμοι Λοβέρδου-Κουτρουμάνη μοίραζαν τη χορηγούμενη σύνταξη σε δυο κομμάτια. Ενα κομμάτι για την περίοδο ασφάλισης που διανύθηκε μέχρι τις 31.12.2010, το οποίο υπολογιζόταν με τις παλιές διατάξεις, και ένα κομμάτι για την περίοδο ασφάλισης από την 1.1.2011 μέχρι τη μέρα συνταξιοδότησης, το οποίο υπολογιζόταν με τις νέες διατάξεις. Αυτές οι νέες διατάξεις εξαυλώνουν τη σύνταξη, δεδομένου ότι οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται με το μέσο όρο ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου (και χαμηλότερους συντελεστές αναπροσαρμογής για κάθε έτος), ενώ τα ποσοστά αναπλήρωσης μειώθηκαν δραματικά σε σχέση με αυτά που ίσχυαν προηγούμενα.

Το σχέδιο Κατρούγκαλου έρχεται να καταργήσει αυτό το διαχωρισμό της σύνταξης σε δυο κομμάτια. Όσοι θα συνταξιοδοτούνται πλέον θα δουν τη σύνταξή τους να υπολογίζεται με το μέσο όρο των αποδοχών ολόκληρου του εργασιακού βίου (άρα οι συντάξιμες αποδοχές τους θα υποστούν τεράστια μείωση) και με τα νέα, εξαιρετικά μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι συνταξιούχοι θα υποστούν τεράστιες

μειώσεις στις συντάξεις που θα έπαιρναν ακόμα και με τους αντιασφαλιστικούς νόμους Λοβέρδου-Κουτρουμάνη. Μειώσεις που δεν μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια, αλλά σίγουρα ξεπερνούν κατά πολύ το 15%-30% που ακούγεται.

Για παράδειγμα, εργαζόμενος που πρωτασφαλίστηκε το 1981 και συνταξιοδοτείται το 2016 με 35 χρόνια ασφάλισης, με το νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη θα έπαιρνε σύνταξη για 29 χρόνια ασφάλισης (1981-2010) με το παλιό σύστημα και για 6 χρόνια ασφάλισης (2011-2016) με το νέο σύστημα. Το δεύτερο κομμάτι της σύνταξης θα ήταν μειωμένο κατά 80% περίπου σε σχέση με το παλιό σύστημα. Με το σχέδιο Κατρούγκαλου, αυτός ο εργαζόμενος θα βγει στη σύνταξη με 35 χρόνια ασφάλισης υπολογισμένα όλα με το νέο σύστημα. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι η σύνταξή του θα υποστεί μείωση πολύ πάνω από 30%, σε σχέση με τη σύνταξη που υπολόγιζε να πάρει με βάση το νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, γιατί θα μειωθούν δραματικά οι συντάξιμες αποδοχές του.

◆ Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ανατροπή που φέρνει το σχέδιο Κατρούγκαλου. Οι νέοι εργαζόμενοι, όσοι πρωτασφαλίστηκαν μετά την 1.1.2011, αλλά και αυτοί που είχαν λίγα χρόνια ασφάλισης μέχρι 31.12.2010, είχαν ήδη προγραφεί με το νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη. Αυτοί, όμως, θα αργήσουν να βγουν στη σύνταξη. Για παράδειγμα, ένας που πρωτασφαλίστηκε το 2011 και ήταν τότε 18 ετών, θα βγει στη σύνταξη το 2058 (τότε θα είναι 67 ετών). Κι αν εργάζεται συνεχώς, θα βγει στη σύνταξη το 2055 (62 ετών με 40 πλήρη έτη ασφάλισης). Αυτός δεν μπορεί να παράξει άμεσο δημοσιονομικό κέρδος για το καπιταλιστικό σύστημα.

Κέρδος για τον καπιταλισμό μπορούν να παράξουν εκείνοι που θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια και έχουν το μεγαλύτερο διάστημα του ασφαλιστικού τους βίου πριν το 2011. **Καταργώντας τον παλιό τρόπο υπολογισμού γι' αυτό το κομμάτι της σύνταξης, θα μειωθούν δραματικά οι συντάξεις αμέσως. Από το 2016!** Αυτό είναι το «μυστικό» του σχεδίου Κατρούγκαλου.

Για να γλυκάνει λίγο το χάπι και να δημιουργήσει βάση δημαγωγίας, το σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπει ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης σε σχέση με τους νόμους Λοβέρδου-Κουτρουμάνη. Δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι αυτά τα ελαφρώς

υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης θα παραμείνουν μέχρι το τέλος, όμως ακόμη κι αν παραμείνουν ως έχουν, δεν μπορούν ν' αντισταθμίσουν την τεράστια μείωση που θα υποστούν οι συντάξεις.

◆ Ομως, το σχέδιο Κατρούγκαλου δεν πετσοκόβει μόνο τις συντάξεις αυτών που θα βγουν στη σύνταξη το 2016 και τα αμέσως επόμενα χρόνια και έχουν διανύσει το μεγαλύτερο μέρος του ασφαλιστικού τους βίου μέχρι 31.12.2010. **Πετσοκόβει και τις συντάξεις όσων έχουν ήδη βγει στη σύνταξη, όποτε και αν βγήκαν.** Όλες οι συντάξεις θα επανυπολογιστούν με το νέο σύστημα! Η σύνταξη που θα «δικαιούται» ο συνταξιούχος δε θα είναι αυτή που παίρνει (μετά τα απανωτά πετσοκόμματα της τελευταίας πενταετίας), αλλά αυτή που θα επανυπολογιστεί με το νέο σύστημα! Καταλαβαίνετε για τι πετσοκόμματα μιλάμε σ' αυτή την περίπτωση.

◆ Επειδή αυτός ο εφιάλτης δε θα μπορέσει να κρυφτεί, όσους απατηλούς πίνακες κι αν διανείμει ο Κουτρουμάνης, που έσπευσε να στηρίξει με τον τρόπο του τους Τσιπροκαμμένους, το σχέδιο Κατρούγκαλου παίζει προπαγανδιστικά με την περιβόητη «προσωπική διαφορά». Η σύνταξη, λένε, δε θα περικοπεί, αλλά η διαφορά που θα προκύψει ανάμεσα στο ποσό της σύνταξης που θα βγει με τον επανυπολογισμό και στο ποσό της σύνταξης που παίρνει ο συνταξιούχος, θα εξακολουθήσει να δίνεται ως «προσωπική διαφορά», η οποία θα καταβάλλεται μέχρι το 2018, ενώ μετά θα απομειώνεται μέχρι η σύνταξη να εξομοιωθεί με τις συντάξεις των νέων συνταξιούχων, οι οποίες... θα αυξάνονται.

Οι «προσωπικές διαφορές» είναι δύο ειδών.

◆ Η πρώτη κατηγορία είναι η «προσωπική διαφορά» για τους ήδη συνταξιούχους, των οποίων οι συντάξεις θα επανυπολογιστούν με το νέο σύστημα. **Αν η συγκυβέρνηση επιθυμεί να μην πετσοκοπούν άλλο οι συντάξεις των ήδη συνταξιούχων, προς τι ο αναδρομικός επανυπολογισμός των συντάξεων και ο χωρισμός τους σε δυο τμήματα, την «κανονική» σύνταξη και την «προσωπική διαφορά»;** Θα μπορούσε απλώς να πει ότι οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις δε θίγονται, τελεία και παύλα. Αν δεν έχει σκοπό να πετσοκόψει τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις, γιατί να φορτώσει τον (υποστελεχωμένο) μηχανισμό των ασφαλιστικών ταμείων με το τεράστιο φορτίο του επανυπολογισμού όλων των συντάξε-

ων που έχουν χορηγηθεί μέχρι τώρα;

Οπως δείχνουμε στη διπλανή σελίδα, οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί με το τρίτο Μνημόνιο για το Ασφαλιστικό (0,25% του ΑΕΠ το 2015 και 1% του ΑΕΠ το 2016) δε βγαίνουν χωρίς να περικοπούν οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις. Το μόνο που μένει να μάθουμε είναι πώς ακριβώς θα γίνει η περικοπή. **Η «προσωπική διαφορά», που θα παρουσιάζεται σαν χάρισμα στους συνταξιούχους, σαν κάτι που δεν το δικαιούνται αλλά το πήραν χαριστικά από τις παλαιότερες κυβερνήσεις, θα είναι μια δεξαμενή άντλησης περικοπών και τα επόμενα χρόνια.**

◆ Η δεύτερη κατηγορία «προσωπικής διαφοράς» αφορά όσους θα συνταξιοδοτηθούν με το νέο σύστημα το 2016, το 2017 και το 2018. Όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2016 θα πάρουν το μισό της διαφοράς, όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2017 θα πάρουν το ένα τρίτο της διαφοράς και όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2018 θα πάρουν το ένα τέταρτο της διαφοράς. Εισάγεται, δηλαδή, ένα είδος μεταβατικής διάταξης, ώστε όσοι συνταξιοδοτηθούν την περίοδο 2016-18 να έχουν μικρότερες απώλειες σε σχέση με όσους θα συνταξιοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια.

Δεν είναι βέβαια καθόλου σίγουρο ότι στο τέλος θα παραμείνουν αυτές οι «προσωπικές διαφορές» (το πιθανότερο είναι, αν παραμείνουν, να είναι μικρότερες), όμως ακόμα κι αν παραμείνουν διαφέρουν όσο η νύχτα από τη μέρα από μια παλιά ασφαλιστική αρχή που έλεγε «δε θίγουμε ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα», τα οποία ώριμα ασφαλιστικά δικαιώματα προσδιορίζονταν ως τα δικαιώματα εκείνων που θα έβγαιναν στη σύνταξη για μια πενταετία μετά το νέο ασφαλιστικό νόμο. Και βέβαια, **και αυτές οι «προσωπικές διαφορές» θα αποτελούν δεξαμενή για περικοπές τα επόμενα χρόνια.**

◆ Δεν είναι μόνο οι τεράστιες περικοπές στις κύριες συντάξεις. Το σχέδιο Κατρούγκαλου φέρνει ανατροπές σε όλους τους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε την επικουρική σύνταξη, τον κλάδο υγείας, το ΕΚΑΣ. Με τις ανατροπές ασχολούμαστε εν συντομία στις επόμενες σελίδες της εφημερίδας. Ομως, αρκούν και μόνο οι τεράστιες περικοπές στις κύριες συντάξεις για να βγάλουν κάθε εργαζόμενο και κάθε συνταξιούχο στο δρόμο.

## Θα πετσοκόψουν άμεσα και τις καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις

Το βασικό προπαγανδιστικό όπλο της συγκυβέρνησης των Τσιπροκαμμένων, στην προσπάθειά της να παρουσιάσει σαν... ανώδυνο το νέο ασφαλιστικό τερατούργημα, είναι πως δεν πρόκειται να υπάρξουν περικοπές στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και πως οι επιπτώσεις του νέου συστήματος θα αφορούν μόνο τις συντάξεις που θα δοθούν από τώρα και μετά.

Αφήνοντας στην άκρη την κομπίνα με την «προσωπική διαφορά», που υποτίθεται ότι θα δοθεί σε κάθε παλιό συνταξιούχο, μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξής του με το νέο σύστημα, στεκόμαστε σ' αυτά που προβλέπει το τρίτο Μνημόνιο (Ν. 4336/2015, ΦΕΚ 94Α/14.8.2015). Διαβάζουμε λοιπόν για το ασφαλιστικό σύστημα: «Οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις και επίσης θα προβούν σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης της τάξης του 1/4% του ΑΕΠ το 2015 και της τάξης του 1% του ΑΕΠ έως το 2016». Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να εξασφαλίσουν περίπου 450 εκατ. ευρώ το 2015 και περίπου 1,8 δισ. ευρώ το 2016.

Χωρίς να έχει συμφωνήσει τίποτα με την τρόικα (η τρίτη αξιολόγηση δεν έχει καν αρχίσει), η συγκυβέρνηση υποστηρίζει ότι εξασφάλισε ήδη την εξοικονόμηση του 2015, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης του 2016 και ότι απομένουν περίπου 700 εκατ. για το 2016, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα εξασφαλιστεί από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στα επικουρικά ταμεία κατά 1,5% (1% εργοδότες, 0,5% εργαζόμενοι).

Πώς υποτίθεται ότι εξασφάλισε η κυβέρνηση τη συμφωνημένη εξοικονόμηση του 2015 και το μεγαλύτερο μέρος της εξοικονόμησης του 2016; Τα ποσά από την κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης είναι πολύ μικρά (4,2 εκατ. το 2015 και 25,7 εκατ. ευρώ το 2016). Εκείνο που ισχυρίζεται η κυβέρνηση είναι ότι η εξοικονόμηση έγινε με την αύξηση των εισφορών για τον κλάδο υγείας κατά 2% στις κύριες συντάξεις και πάνω σε 6% στις επικουρικές.

Τα ποσά από την αύξηση των εισφορών στον κλάδο υγείας (προϋπολογίστηκαν 422 εκατ. ευρώ για το 2015 και 854 εκατ. ευρώ για το 2016), όμως, **δεν περιλαμβάνονται στις συμφωνημένες εξοικονομήσεις**. Είναι ποσά που πρέπει να μεταβιβαστούν απευθείας στον ΕΟΠΥΥ και όχι να δημιουργήσουν «μαξιλάρι» για τις συντάξεις. Αυτό δεν αποτελεί δικό μας αυθαίρετο ισχυρισμό, αλλά φαίνεται καθαρά στο Μνημόνιο. Μετά την αναφορά στη συμφωνία για εξοικονόμηση 0,25% του ΑΕΠ το 2015 και 1% του ΑΕΠ το 2016, προκειμένου να ενισχυθεί η «μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα» του συνταξιοδοτικού συστήματος, το Μνημόνιο συνεχίζει: «Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους και εφάρμοσαν επίσης εισφορές υγείας ύψους 6% για τις επικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου 2015».

Είναι ολοκάθαρο ότι είναι άλλο πράγμα η αύξηση των εισφορών των συνταξιούχων για τον κλάδο υγείας, που είχε ήδη γίνει όταν υπογράφηκε το Μνημόνιο (ήταν στα προκαταρκτικά προαπαιτούμενα, που αφορούσαν το κλείσιμο της αξιολόγησης του δεύτερου «προγράμματος») και άλλο οι εξοικονομήσεις για το 2015 και το 2016, που πρέπει να γίνουν με νέα μέτρα.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Μνημόνιο τοποθετούσε την ψήφιση του νέου Ασφαλιστικού τον Οκτώβριο του 2015, με στόχο κάποιες από τις ρυθμίσεις του να προλάβουν να εφαρμοστούν το τελευταίο τρίμηνο του χρόνου και να εξασφαλίσουν τη συμφωνημένη εξοικονόμηση. Το χρονοδιάγραμμα, βέβαια, άλλαξε καθώς μεσολάβησαν εκλογές και καθυστερήσεις στην υλοποίηση των διάφορων προαπαιτούμενων. Και οι ιμπεριαλιστές δανειστές αντιλήφθηκαν ότι η κυβέρνηση δε θα μπορούσε να τα περάσει όλα μαζί και δέχτηκαν το Ασφαλιστικό να πάει μερικούς μήνες πίσω (τώρα η ψήφισή του τοποθετείται στο Φλεβάρη του 2016).

Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι οι τρόικανοί δε θ' απαιτήσουν να εξασφαλιστεί και ό,τι μένει από την εξοικονόμηση του 0,25% του ΑΕΠ για το 2015 και η εξοικονόμηση του 1% του ΑΕΠ για το 2016. Μιλάμε, δηλαδή, για ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσό, που δε θα μπορούσε να καλυφθεί ακόμα και αν η τρόικα συμφωνήσει σε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική ασφάλιση (ήδη κάποιος μικρός καπιταλιστής δέχονται μια προσωρινή αύξηση αλλά ίση για εργαζόμενους και εργοδότες, δηλαδή συνολικά 1%).

Πώς θα καλυφθεί αυτό το ποσό που -επαναλαμβάνουμε- είναι συμφωνημένο με το Μνημόνιο; **Δεν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από το πετσόκομμα των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων, κύριων και επικουρικών**. Μόνο αυτό το πετσόκομμα μπορεί να αποδώσει άμεσα τα λεφτά που έχουν συμφωνήσει.

Αυτή τη στιγμή η συγκυβέρνηση έχει ανάγκη από παραπλανητική προπαγάνδα. Θέλει να πείσει για τη δήθεν πρόθεσή της ότι δε θα κόψει τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Οι αριθμοί, όμως, άλλα αποκαλύπτουν. Τη φρικτή αλήθεια θα τη μάθουν και οι ήδη συνταξιούχοι όταν το νομοσχέδιο πάρει την τελική νομοτεχνική του μορφή και προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή. Έτσι δεν γίνεται πάντοτε; Προηγείται η δήθεν σκληρή διαπραγμάτευση και μετά γίνεται αυτό που από την αρχή ήταν γνωστό ότι θα γίνει.

Έχουν, λοιπόν, έναν παραπάνω λόγο οι ήδη συνταξιούχοι να ξεσηκωθούν. Δεν πρόκειται μόνο για τη σύνταξη των παιδιών και των εγγονών τους. Επίκειται ένα ακόμα πετσόκομμα και της δικής τους σύνταξης. Το μέτωπο πρέπει να είναι ενιαίο, παλλαϊκό και να έχει ένα στόχο: **να μην περάσει το αντιασφαλιστικό έκτρωμα**.

## Απάτη οι πίνακες Κουτρουμάνη

# Τεράστιες μειώσεις στις συντάξεις

Ο πασόκος Γ. Κουτρουμάνης, τέως συνδικαλιστής και συνδημιουργός μαζί με τον Α. Λοβέρδο (υπουργός και υφυπουργός Εργασίας, αντίστοιχα) των αντιασφαλιστικών νόμων 3863 και 3865 του 2010, εμφανίζεται μεν επικριτικός προς το σχέδιο Κατρούγκαλου, την ίδια στιγμή όμως βάζει πλάτη στην επιχείρηση εξαπάτησης των εργαζόμενων. Πώς; Παρουσιάζοντας σημαντικά μικρότερες τις απώλειες που θα έχουν οι συντάξεις.

Αυτό δεν το κάνει μόνο για να στηρίζει τη νέα αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση, αλλά και επειδή έχει τη φωλιά του λερωμένου. Αν έλεγε την αλήθεια, τότε θα φαινόταν ότι και οι δικοί του νόμοι προκαλούν τεράστιες απώλειες στις συντάξεις (γύρω στο 80%). Μάλιστα, επειδή το σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπει ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης σε σχέση με τους νόμους Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, θα φαινόταν ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι πιο... γενναϊόδωρη!

Πρέπει, βέβαια, να σημειώσουμε ότι το σχέδιο που διέρρευσε ο Κατρούγκαλος είναι καθαρά προπαγανδιστικό. Δεν πρόκειται να πάνε σε καμιά... πολεμικού τύπου διαπραγμάτευση με την τρόικα. Οι βασικές κατευθύνσεις της νέας αντιασφαλιστικής ανατροπής είναι ήδη συμφωνημένες και αποτυπωμένες στο Μνημόνιο. Για παράδειγμα, έχουν συμφωνήσει σε «στενότερη σύνδεση εισφορών με παροχές», που σημαίνει μείωση των συντάξεων κάτω από τα άθλια επίπεδα του νόμου Λοβέρδου-Κουτρουμάνη. Έχουν ακόμα συμφωνήσει για «εξοικονόμηση» 1% του ΑΕΠ (περίπου 1,8 δισ. ευρώ) το 2016. Αυτό το ποσό δε βγαίνει, αν δεν κόψουν τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Επομένως, η προαναγγελλόμενη... αιματηρή διαπραγμάτευση με την τρόικα θα είναι ένα ακόμα θέατρο. Όπως έγινε το περασμένο καλοκαίρι, όπως έγινε με τα «κόκκινα» δάνεια, όπως έγινε με την ιδιωτικοποίηση των 14 αεροδρομίων (και όχι μόνο). Το νομοσχέδιο που θα πάει για ψήφιση στη Βουλή θα είναι εφιαλτικότερο από το εφιαλτικό σχέδιο που διέρρευσε ο Κατρούγκαλος, «γλυκαίνοντας» κάποιες πλευρές καθαρά για προπαγανδιστικούς λόγους.

Ο Κουτρουμάνης, λοιπόν, αποφάσισε να βάλει πλάτη για να περάσει το νέο ασφαλιστικό, που αποτελεί απλώς χειροτέρευση του νόμου που ο ίδιος με τον Λοβέρδο πέρασαν το 2010. Και επαναλαμβάνει μια απάτη που είχε επιχειρήσει και το 2010. Μοίρασε στα άσχετα παπαγαλάκια του αστικού Τύπου κάποιους πίνακες, οι οποίοι υποτίθεται ότι δείχνουν τις απώλειες που θα υποστούν οι συντάξεις με το σχέδιο Κατρούγκαλου. Και τα παπαγαλάκια, πρώτον επειδή είναι εντελώς άσχετα (τους λες «λαγός-κυνηγός-δάσος» και με δυσκολία σχηματίζουν πρόταση) και δεύτερον επειδή δεν έχουν καμιά διάθεση να ψάξουν την αλήθεια και να την πουν στους εργαζόμενους, πήραν το έτοιμο υλικό του Κουτρουμάνη και το σερβίρουν.

Ας πάρουμε έναν από τους πίνακες του Κουτρουμάνη, που αφορά ασφαλισμένο με 20 (πλήρη) έτη ασφάλι-

σης. Στην πρώτη στήλη φαίνονται οι συντάξιμες αποδοχές, στη δεύτερη στήλη η σύνταξη με το παλιό σύστημα και στην τρίτη η σύνταξη με το σχέδιο Κατρούγκαλου (σύμφωνα με τον Κουτρουμάνη).

### • Με 20 έτη ασφάλισης

Συντάξιμες αποδοχές	παλιό ποσό	νέο ποσό
800	545	527
900	565	544
1.000	586	562
1.200	627	598
1.400	668	634
1.500	688	652
2.000	791	741

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, η μείωση στη σύνταξη δεν είναι και τόσο δραματική. Ξεκινά από 18 ευρώ για όποιον έχει συντάξιμες αποδοχές 800 ευρώ και φτάνει μέχρι 50 ευρώ για όποιον έχει συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ. Οπότε, μπορεί σε κάποιους εργαζόμενους, που σκέπτονται και ενεργούν μοιρολατρικά, να περάσει η αντίληψη: «τι να κάνουμε, θα το υποστούμε κι αυτό, μικρό το κακό τελικά».

Όλος αυτός ο πίνακας, όμως, είναι ένα απατηλό κατασκεύασμα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Σε τι συνίσταται η απάτη; Στο ότι παίρνει τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές με το παλιό και με το νέο σύστημα, ενώ υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Ας πάρουμε το παράδειγμα αυτού που στον πίνακα φαίνεται να έχει συντάξιμες αποδοχές 800 ευρώ. Με το παλιό ασφαλιστικό σύστημα, οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονταν με το μέσο όρο της **τελευταίας πενταετίας** (παλιότερα ίσχυε ο μέσος όρος της τελευταίας διετίας και ακόμα πιο παλιά ο τελευταίος μισθός). Με το νέο σύστημα, όμως, δηλαδή και με το νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη και με το σχέδιο Κατρούγκαλου, οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται με το μέσο όρο **ολόκληρου του ασφαλιστικού βίου**. Επομένως, εκείνος που με βάση την πενταετία είχε συντάξιμες αποδοχές 800 ευρώ, με βάση ολόκληρο τον ασφαλιστικό βίο θα έχει πολύ μικρότερες συντάξιμες αποδοχές και όχι 800 ευρώ. Όταν, λοιπόν, κάνεις υπολογισμούς βάζοντας τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές στο παλιό και το νέο σύστημα και πολλαπλασιάζοντας με τα κατά περίπτωση ποσοστά αναπλήρωσης, για να υπολογίσεις τη σύνταξη, διαπράττεις απάτη ολκής.

Πόσο μικρότερες θα είναι οι συντάξιμες αποδοχές δεν μπορεί να υπολογιστεί με ακρίβεια. Γιατί η μείωση γίνεται με δύο τρόπους. Πρώτον, με τον υπολογισμό του μέσου όρου όλου του εργασιακού βίου, αντί της τελευταίας πενταετίας, που οδηγεί σε μεγάλη μείωση. Δεύτερον, με τη μείωση των συντελεστών αναπροσαρμογής, με τους οποίους αναπροσαρμόζονται οι συντάξιμες αποδοχές κάθε χρόνου, για να υπολογιστεί μετά ο μέσος όρος. Το σχέδιο Κατρούγκαλου δεν μας δίνει καμιά ιδέα για το πώς θα διαμορφωθούν οι συντελεστές αναπροσαρμογής. Με το νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, όμως, οι συντελεστές αναπροσαρμογής μειώθηκαν σε σχέση με αυτούς που ίσχυαν παλιά, με αποτέλεσμα οι συντάξιμες αποδοχές να μειωθούν ακόμα πιο πολύ.

Παραθέτουμε έναν πίνακα που φαίνεται καθαρά πόσο μειώνονταν οι συντάξεις με το νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη (από μελέτη που κάναμε το 2010 και δημοσιεύτηκε τότε στην «Κόντρα»). Το παράδειγμα αφορά εργαζόμενους που αμείβονταν με τα βασικά (πριν το μνημονιακό πετσόκομά τους) και θα έβγαιναν στη σύνταξη με 4.800 ένσημα. Από τον πίνακα μπορεί κανείς να διαπιστώσει πόσο μειώνονται οι συντάξιμες αποδοχές (μεταξύ 26% και 29%, ανάλογα με την περίπτωση) και πόσο μειώνεται η σύνταξη (περίπου 80%).

Αυτή τη τεράστια μείωση θέλει να κρύψει ο Κουτρουμάνης και γι' αυτό έβαλε τους ανθρώπους του να φτιάξουν τους πίνακες της απάτης και να τους μοιράσουν στα παπαγαλάκια, για να παίξουν το παιχνίδι της εξαπάτησης των εργαζόμενων, καθησυχάζοντάς τους με τις δήθεν μικρές μειώσεις, για να μην υπάρξει αγωνιστικό ξέσπασμα. Ο ίδιος ο Κουτρουμάνης ομολόγησε στο πρωινάδικο του Mega στις 6 Γενάρη, ότι με το νέο σύστημα οι συντάξιμες αποδοχές μειώνονται και δεν παραμένουν οι ίδιες. Όταν κάποιος από το πάνελ μίλησε για συντάξιμες αποδοχές ύψους 2.000 ευρώ, τον διέκοψε για να πει ότι με βάση υπολογισμούς ολόκληρο τον ασφαλιστικό βίο δεν υπάρχει περίπτωση να βγουν συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ. Το είπε για τις ανάγκες της στιγμής, ενώ οι απατηλοί πίνακές του εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να μιλούν για συντάξιμες αποδοχές ακόμη και ύψους 2.000 ευρώ!

	Υπολογισμός σύνταξης με το ισχύον και το νέο σύστημα για κατηγορίες εργαζόμενων, που αμείβονται με την ΕΓΣΣΕ, με 4.800 ένσημα					
	Ανύπαντρος χωρίς τριετίες		Ανύπαντρος με 5 τριετίες		Παντρεμένος με 5 τριετίες	
	ΙΣΧΥΟΝ	ΝΕΟ	ΙΣΧΥΟΝ	ΝΕΟ	ΙΣΧΥΟΝ	ΝΕΟ
Μέσος όρος αποδοχών Ημερομίσθιο	763.14	582.30	916.57	655.58	954.69	684.70
Ασφαλιστική κλάση	30.52		36.66		38.18	
Τεκμαρτό ημερομίσθιο	9η	1η	11η	1η	11η	1η
	32.12		37.13		37.13	
Συντάξιμες αποδοχές	803	582.30	928.25	655.58	928.25	684.70
Ποσοστό αναπλήρωσης	42%	11.22%	38%	11.22%	38%	11.22%
<b>ΣΥΝΤΑΞΗ</b>	<b>337.26</b>	<b>65.33</b>	<b>352.73</b>	<b>73.56</b>	<b>352.73</b>	<b>76.82</b>
<b>ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ</b>		<b>80.63%</b>		<b>79.15%</b>		<b>78.23%</b>

Δε θα δίνεται ολόκληρη η «εθνική σύνταξη»

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Κουτρουμάνης και όλα τα παπαγαλάκια που αναπαράγουν τους πίνακες του κάνουν μια ακόμη απάτη. Στους πίνακες του ενσωματώνει στη νέα σύνταξη (τρίτη στήλη) ολόκληρη τη λεγόμενη εθνική σύνταξη (384 ευρώ), ενώ ξέρει πολύ καλά ότι δε θα δίνεται ολόκληρη παρά μόνο σε όσους έχουν 40 χρόνια ασφαλίας και έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Όλοι οι υπόλοιποι θα παίρνουν κλάσμα της εθνικής σύνταξης.

Η μείωση γίνεται με δυο τρόπους. Πρώτον, με μείωση 1/40 για κάθε ένα χρόνο ασφάλισης λιγότερο από τα 40. Δεύτερο, με μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα ηλικίας συνταξιοδότησης μικρότερης από τα 67 χρόνια. Ετσι, ένας ασφαλισμένος που βγαίνει στη σύνταξη στα 63 χρόνια του και με 15 (πλήρη) χρόνια ασφάλισης θα πάρει εθνική σύνταξη 51,84 ευρώ (αν βγει στα 67 θα πάρει 144 ευρώ). Στα 63 και με 20 χρόνια ασφάλισης θα πάρει εθνική σύνταξη 115,20 ευρώ (αν βγει στα 67 θα πάρει 192 ευρώ). Στα 63 και με 25 χρόνια ασφάλισης θα πάρει εθνική σύνταξη 147,84 ευρώ (αν βγει στα 67 θα πάρει 240 ευρώ).

Ο Κατρούγκαλος στο προπαγανδιστικό σχέδιό του περιλαμβάνει τη δεύτερη μείωση (1/200 για κάθε μήνα πριν από τα 67), ενώ την πρώτη μείωση τη συνδέει με το κριτήριο της διαμονής στην Ελλάδα (μειώνει κατά 1/40 για κάθε χρόνο διαμονής στην Ελλάδα μικρότερο από τα 40 χρόνια, μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας του ασφαλισμένου).

Αυτό πρέπει να θεωρείται σύγυρο ότι θα αλλάξει στην τελική μορφή του νέου Ασφαλιστικού. Δηλαδή, η εθνική σύνταξη δε θα είναι για όλους η ίδια, αλλά θα συνδέεται με τα έτη ασφάλισης. Πλήρης θα δίνεται μόνο για 40 έτη ασφάλισης, ενώ για λιγότερα έτη ασφάλισης θα μειώνεται κατά 1/40 το χρόνο. Αυτή είναι η φιλοσοφία χορήγησης αυτής της περιβόητης εθνικής (ή βασικής) σύνταξης, όπως φαίνεται καθαρά από το νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, που η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ τον έχει αποδεχτεί ως βάση (αυτή η αποδοχή αναφέρεται και στο τρίτο Μνημόνιο, αλλά και στην πρόταση που είχε υποβάλει στους ιμπεριαλιστές δανειστές ο ίδιος ο Τσίπρας στις 22.6.2015).

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου 3863/2010 προβλέπεται ρητά ότι «η βασική σύνταξη υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τα έτη ασφάλισης από 1.1.2001 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης». Πρέπει, λοιπόν, να θεωρείται σύγυρο ότι αυτή η θεμελιώδης διάταξη θα εισαχθεί και στο νομοσχέδιο Κατρούγκαλου, όταν αυτό θα πάει στη Βουλή (αφού δοθεί η σύμφωνη γνώμη της τρέκας). Γιατί αυτή η διάταξη υλοποιεί τη φιλοσοφία αυτού του νόου (αντι)ασφαλιστικού συστήματος. Μάλιστα, η σχετική διάταξη θα γίνει χειρότερη, γιατί ο νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη προέβλεπε πλήρη σύνταξη με 35ετία και στο 65ο έτος της ηλικίας, ενώ το σχέδιο Κατρούγκαλου προβλέπει 40ετία και στο 67ο έτος της ηλικίας. Αρα, για τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων αυτή η περιβόητη εθνική σύνταξη θα είναι ένα φιλανθρωπικό βοήθημα 100-150 ευρώ (αν βγουν στη σύνταξη στα 67).

Το τελικό συμπέρασμα είναι πως οδηγούμαστε σε σφαιρική μείωση σύνταξης. Κάποτε το εργατικό κίνημα αγωνιζόταν για να γίνει η καλύτερη σύνταξη του ΙΚΑ (ση με 20 ημερομίσθια ανεξίτηκτου εργάτη. Κατάφερε να το κατακτήσει. Με τις πρώτες αντιασφαλιστικές ανατροπές (αρχές δεκαετίας του '90), η καλύτερη σύνταξη άρχισε να μειώνεται. Πλέον δε θα μιλάμε για καλύτερη σύνταξη, που την έπαιρνε ο εργαζόμενος με 15 πλήρη έτη ασφάλισης, αλλά για ένα φιλανθρωπικό βοήθημα της τάξης των 200 ευρώ (συνολικά, εθνική+ανταποδοτική σύνταξη). Σ' αυτό το άθλιο επίπεδο σκοπεύουν να στριμώξουν την πλειοψηφία των εργαζόμενων, που μετά βίας θα μπορέσουν να συγκεντρώσουν 4.500 ένημια (15 πλήρη χρόνια ασφάλισης) στα 67 τους χρόνια.

# Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου διαλύει την Κοινωνική Ασφάλιση

Οι Τσιπροκαμμένοι από τη μια κρύβουν το ότι θα πεσοκόψουν τόσο τις καταβαλλόμενες συντάξεις όσο και τις συντάξεις των εργαζόμενων που υπέβαλαν τα χαρτιά τους και δεν έχουν βγει ακόμη οι πράξεις συνταξιοδότησης τους και από την άλλη ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται δήθεν για να πάρουν οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι μια ανταποδοτική σύνταξη που θα εξασφαλίζει ένα επίπεδο ζωής αξιοπρεπές και κοντά προς αυτό που είχαν τα τελευταία χρόνια που εργάζονταν.

Για το επικείμενο πεσοκόμμα των συντάξεων γράφουμε αναλυτικά σε άλλες στήλες αυτού του φύλλου. Εδώ θα ασχοληθούμε με τον κυβερνητικό ισχυρισμό περί δήθεν εξασφάλισης αξιοπρεπών συντάξεων στα μελλοντικές γενεές των συνταξιούχων.

Επισημαίνουμε καταρχάς, ότι η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου δεν πρωτοτυπεί. Απλά υιοθέτησε την άγρια αντιασφαλιστική επίθεση της πρώτης μνημονιακής κυβέρνησης, της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου, που εγκαινιάστηκε με τους αντιασφαλιστικούς νόμους 3863 και 3865 του 2010. Την υιοθέτηση ως πλαίσιο αυτών των αντιασφαλιστικών νόμων η συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων δεν την έκανε στα μουλωχτά, αλλά τη διακήρυξε δημόσια, πριν ακόμη ψηφιστεί το επίσηχο του τρίτο Μνημόνιο στις 14 Αυγούστου του 2015 (νόμος 4336/2015).

Θυμίζουμε ότι το 2010, όταν ψηφίστηκαν οι δύο αυτοί νόμοι, ο ΣΥΡΙΖΑ τους είχε καταψηφίσει. Ακόμη και το φθινόπωρο του 2014, προελώνοντας προς την πρώτη εκλογική του νίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ «δεμευόταν» ότι θα καταργήσει αυτούς τους αντιασφαλιστικούς νόμους. Τώρα, με την άγρια αντιασφαλιστική του επίθεση, έρχεται να ολοκληρώσει το έργο της κυβέρνησης Παπανδρέου, που δεν πρόλαβε να το ολοκληρώσει η ίδια.

Το λέμε αυτό για την κυβέρνηση Παπανδρέου, γιατί είχε βάλει στο στόχαστρο τους εργαζόμενους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης πριν το 2010 και ήθλε κάποια στιγμή να υπολογίζονται οι συντάξεις αποδοχές τους με βάση τις αποδοχές που έπαιρναν σε όλο τον ασφαλιστικό τους βίο και όχι με βάση την τελευταία καλύτερη πενταετία εντός της τελευταίας δεκαετίας. Ηθλεε ακόμη η κυβέρνηση Παπανδρέου να μειώσει γι' αυτούς τους εργαζόμενους τα ποσοστά αναπλήρωσης των συντάξεων αποδοχών, στα επίπεδα που είχε επιβάλει με τους αντιασφαλιστικούς νόμους 3863 και 3865 στους εργαζόμενους που άρχισαν να ασφαλιζονται από την 1η Γενάρη του 2011.

**Ψέμα οι αξιοπρεπείς ανταποδοτικές συντάξεις**

Τέλος άνοιξης με αρχές καλο-

**KONTPA**

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

www.eksegersigr

# Ετσι διέλυσαν τον κλάδο υγείας

**Η** συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ακολουθεί πιστά την πολιτική των προκατόχων της μνημονιακών κυβερνήσεων όσον αφορά την χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Πολιτική υποχρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ, που βρίσκεται ένα «κλικ» πριν την πλήρη διάλυσή του. Όταν μιλάμε για υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, δεν κάνουμε σύγκριση με τη χρηματοδότηση που έπρεπε κανονικά να δίνεται, προκειμένου ο οργανισμός να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων, εργαζόμενων και συνταξιούχων άμεσων και έμμεσων. Αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ που έπρεπε να δίνεται κάθε χρόνο, μέχρι και τώρα, **σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.**

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΟΠΥΥ (άρθρο 19, παρ. 1α του νόμου 3918/2011) έπρεπε να δίνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό 0,6% του ΑΕΠ. Ο νόμος αυτός δημοσιεύτηκε στις 3 Μάρτη του 2011, δηλαδή σε μια χρονική στιγμή που είχε ήδη επιβληθεί η στυγνή μνημονιακή πολιτική από την κυβέρνηση Παπανδρέου.

Το 2012 και το 2013 τα κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό δόθηκαν, όπως προβλεπόταν από την προαναφερθείσα διάταξη του ιδρυτικού νόμου του ΕΟΠΥΥ. Από το 2014 άρχισε η μείωση της θεσπισμένης χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις (συμπεριλαμβανόμενης της συγκυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου) πετσόκοψαν την κρατική χρηματοδότηση, χωρίς να έχει τροποποιηθεί η διάταξη του νόμου 3918/2011. Συγκεκριμένα, το 2014 και το 2015 δόθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό 633 εκατ. και 526 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, ενώ στον προϋπολογισμό του 2016 προβλέπονται πάλι 526 εκατ. ευρώ.

Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου ακολούθησε τη μνημονιακή πεπατημένη. Τον κρατικό προϋπολογισμό του 2015 συνέταξε και ψήφισε η συγκυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων. Οι Τσιπροκαμμένοι, ενώ μπορούσαν να αποκαταστήσουν την αδικία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, δεν το έκαναν. Οχι μόνο εφάρμοσαν ως είχε τον προϋπολογισμό του 2015, αλλά ενέγραψαν το ίδιο πετσοκομμένο ποσό και στον κρατικό προϋπολογισμό του 2016. Απαντώντας σε δική μας ερώτηση, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε στις 8 Γενάρη, ο λαλίστατος Γ. Κατρούγκαλος, είπε ότι κανιβαλίζαν τα χρήματα που έπρεπε να δοθούν στον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να πληρωθούν οι συντάξεις. Δεν είναι, όμως, αυτός ο λόγος και στη συνέχεια θα εξηγήσουμε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος.

## Παλιά τους τέχνη κόσκινο

**Δραστική περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης του κλάδου υγείας της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν έγινε για πρώτη φορά το 2014.** Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνα. Πρόκειται για μια πολύ παλιά τακτική των αστικών κυβερνήσεων, μπλε και πράσινων, πολύ πριν την επιβολή των μνημονίων. Αρχισε να εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις των αρχών της δεκαετίας του '50, και μάλιστα πολύ άγρια καθώς δεν προβλεπόταν **καθόλου κρατική χρηματοδότηση**, όχι μόνο για τον κλάδο υγείας, αλλά και για τις συντάξεις και τις υπόλοιπες παροχές σε χρήμα για ασθένεια, εργατικό ατύ-

χημα κτλ.

Τον Οκτώβρη του 1992 (κυβέρνηση Μητσοτάκη), εισήχθη διάταξη στο άρθρο 35 του αντισσφαλιστικού νόμου 2084/1992, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να **δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τον κλάδο υγείας 3,8% επί των συνολικών αποδοχών των εργαζόμενων.** Όμως, η διάταξη αυτή θα εφαρμοζόταν μόνο για τους εργαζόμενους που θα ασφαλιζονταν για πρώτη φορά από την 1η Γενάρη του 1993. Προφανώς, η διάταξη τέθηκε έτσι για να αποκλειστεί η πλειοψηφία των εργαζόμενων, που είχε πρωτασφαλιστεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 1992. Περιορίζοντας την κρατική χρηματοδότηση στους νέους ασφαλισμένους, ελαχιστοποιούσαν το ποσό που έπρεπε να δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός για τον κλάδο υγείας.

Μέχρι το 2003, τα ποσά για τον κλάδο υγείας, σύμφωνα με τη διάταξη του νόμου 2084/1992, καταβλήθηκαν. Σύμφωνα με στοιχεία από τους προϋπολογισμούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τα έτη 2001, 2002 και 2003 τα ποσά αυτά ήταν 71,21 εκατ., 125 εκατ. και 144,6 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Εύκολα διαπιστώνει κανείς, ότι με την πάροδο των χρόνων το σχετικό κονδύλι που έπρεπε να καταβάλλει ο κρατικός προϋπολογισμός αυξανόταν, καθώς αυξανόταν οι νέοι ασφαλισμένοι. Την τριετία 2001-2003 είχε υπερδιπλασιαστεί.

Αυτή η εξέλιξη δεν άρεσε στην κυβέρνηση Σημίτη, που έβαλε μπροστά τις διαδικασίες για να καταργήσει τη διάταξη του νόμου 2084/1992 που προέβλεπε κρατική συμμετοχή στον κλάδο υγείας. Το έργο ανέλαβε ο τότε υπουργός Εργασίας Δ. Ρέππας. Στην αρχή, ο Ρέππας δοκίμασε να καταργήσει τη σχετική διάταξη με τροπολογία στον αντισσφαλιστικό νόμο 3029/2002. Για μία σειρά λόγους, που δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν, ο Ρέππας υπαναχώρησε και απέσυρε την τροπολογία. Όμως δεν είχε παραιτηθεί από την επιδίωξη, ούτε είχε αλλάξει την τακτική του. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πήρε το σχετικό κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό **για τελευταία φορά το 2003** (144,6 εκατ. ευρώ). Μολονότι δεν είχε καταργηθεί η διάταξη του Ν. 2084/1992, το 2004 ο Ρέππας δεν έδωσε στο ΙΚΑ το σχετικό κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τον Απρίλη του 2004 και το 2007 έγιναν εκλογές και τις κέρδισε η ΝΔ με αρχηγό τον Κ. Καραμανλή. Και οι δύο κυβερνήσεις του συνέχισαν την τακτική που εγκαινίασε η κυβέρνηση Σημίτη. Μέχρι και το 2009 δεν έδωσαν δεκάρα από τον κρατικό προϋπολογισμό στον κλάδο υγείας. Το ίδιο συνέχισε να κάνει η κυβέρνηση Παπανδρέου (Σεπτέμβρης του 2009) το 2010 και το 2011.

Πόσα λεφτά κλάπηκαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τη μη εφαρμογή της σχετικής διάταξης; Δεν μπορούμε να κάνουμε ακριβή υπολογισμό, γιατί λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία. Δηλαδή, πόσοι ήταν κάθε χρονιά οι ασφαλισμένοι που ασφαλιζήθηκαν για πρώτη φορά μετά την 1η Γενάρη του 1993. Αν πάρουμε σαν βάση το 2003, που δόθηκαν στον κλάδο υγείας 144,6 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό (ποσό που είναι το ελάχιστο, δεδομένου ότι εξακολούθησαν να αυξάνονται οι νέοι ασφαλισμένοι και κατ'επέκταση και οι εισφορές), μπορούμε με απόλυτη βεβαιότητα να πούμε ότι **οι πράσινες και μπλε κυβερνήσεις έκλειψαν την περίοδο 2004-2011 τουλάχιστον 1.157 εκατομμύρια ευρώ από τον**

**κλάδο υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ!**

Με τον αντισσφαλιστικό νόμο 2084/1992 (άρθρο 35, παρ. 5) προβλέφθηκε και συμμετοχή του συνταξιούχου για τον κλάδο υγείας (4% επί των συντάξεων) και συμμετοχή των φορέων που έδιναν τις συντάξεις (6% επί των συντάξεων). Ποια ήταν η τύχη αυτής της διάταξης, μέχρι την ψήφιση και δημοσίευση του ιδρυτικού νόμου του ΕΟΠΥΥ (Ν. 3918/2011), οπότε καταργήθηκε η συμμετοχή του φορέα στον κλάδο υγείας με 6%, δεν το γνωρίζουμε. Θα το ψάξουμε και θα επανέλθουμε.

## Θεωρήθηκε μεγάλη η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ!

**Με το νόμο 3918/2011 έγιναν περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση του κλάδου υγείας,** καταφέροντας μεγάλο πλήγμα στον ΕΟΠΥΥ, από την ίδρυσή του ήδη.

Ενα από τα βασικά επιχειρήματα των πράσινων και μπλε κυβερνήσεων ήταν ότι είναι μεγάλη η κατανάλωση φαρμάκου στην Ελλάδα. Πρόκειται για μεγάλο ψέμα, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο προκειμένου να περισταλεί δραστικά η φαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται για δικό μας συμπέρασμα. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, μελέτη του ΙΟΒΕ (Ιδρυμα Οικονομικών και Οικομηχανικών Ερευνών), που ανήκει στο ΣΕΒ, απέδειξε ότι η Ελλάδα βρέθηκε από τη 12η στην προτελευταία θέση της ΕΕ των 15, όσον αφορά την κατανάλωση φαρμάκου. Αυτή η μελέτη, στην οποία καταγράφονταν και οι καταναλώσεις φαρμάκων και όχι μόνο οι δαπάνες, ήταν η τελευταία. Δεν επαναλήφθηκε γιατί τα δεδομένα της υπονόμειαν τη διαχρονική κυβερνητική προπαγάνδα περί πολυφαρμακίας και σπατάλης στην κατανάλωση φαρμάκου στη χώρα μας.

Με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΟΠΥΥ, λοιπόν, εισήχθη διάταξη που όρισε στο 0,6% του ΑΕΠ την κρατική συμμετοχή για την ενίσχυση των πόρων του ΕΟΠΥΥ. Ταυτόχρονα, καταργήθηκε και η διάταξη για συμμετοχή του φορέα συνταξιοδότησης στις δαπάνες του κλάδου υγείας με 6% επί των συντάξεων. Όπως αναφέραμε στην αρχή, **από το 2014 άρχισε να ψαλιδίζεται η κρατική συμμετοχή του 0,6%, χωρίς να έχει καταργηθεί η σχετική διάταξη.** Το 2014 και το 2015 δόθηκαν 633 και 526 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα, και για το 2016 προβλέπεται να δοθούν πάλι 526 εκατ. ευρώ.

Ποια ήταν τα κονδύλια που έπρεπε να δοθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό; Το 2014 και το 2015 έπρεπε να δοθούν 2.119 ευρώ και για το 2016 έπρεπε να εγγραφούν στον προϋπολογισμό 1.047 εκατ. ευρώ, σύνολο για την τριετία 2014-2016 3.166 εκατομμύρια ευρώ. Θα δοθούν μόνο 1.725 εκατ. ευρώ, **μειώνοντας το προβλεπόμενο ποσό κατά 1.441 εκατ. ευρώ ή κατά 46%!**

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να φυτοζωεί, παρέχοντας ιατροφαρμακευτικά «καθρεφτάκια» στους «θαγαμένους», και όχι πραγματική και δωρεάν περίθαλψη, είναι τεράστιες. Η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, αντί να ενεργοποιήσει την παρ. 5 του άρθρου 35 του νόμου, για συμμετοχή του ασφαλιστικού φορέα στις δαπάνες του κλάδου υγείας με το 6% επί των καταβαλλόμενων συντάξεων, κατέφυγε πάλι στη γνωστή λύση,

επιβαρύνοντας τα «ιπποζύγια» με αύξηση κατά 2% της εισφοράς υγείας επί των κύριων συντάξεων και με επιβολή για πρώτη φορά κράτησης 6% επί των επικουρικών συντάξεων (παρασυρόμαστε κι εμείς από το συρμό και μιλάμε για επικουρική σύνταξη, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για προνοιακό φιλοδώρημα).

## Τι θα κόψουν από τις συντάξεις;

Οι Τσιπροκαμμένοι παίζουν στην κυριολεξία με τα νούμερα. Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει το μνημονιακό νόμο 4336/2015, αναφέρεται ότι το 2015 και το 2016 θα περικοπούν από τις συντάξεις (με την αύξηση των εισφορών για τον κλάδο υγείας) 422 και 854 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Μεταγενέστερα, στην εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2016, εμφανίζουν άλλη εκδοχή, αναφέροντας ότι τα ποσά που θα κοπούν από τις συντάξεις το 2015 και το 2016 είναι 355 και 711 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Οι πολιτικοί αυτοί αγύρτες είναι μαθημένοι στο ψέμα. Θεωρούν τον ελληνικό λαό τόσο ευκολόπιστο ώστε να καταπίνει τις ψευτιές τους χωρίς να διαμαρτύρεται. Όμως, μετά τις μέχρι τώρα εξελίξεις και ιδιαίτερα μετά τη διαφαινόμενη μετατροπή των συντάξεων σε φιλοδώρηματα, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου.

Όσα και αν είναι τελικά τα ποσά που θα κοπούν από τις συντάξεις με την αύξηση της εισφοράς για τον κλάδο υγείας, αυτά θα πάνε στον ΕΟΠΥΥ, με στόχο να του δοθεί ένα φιλί ζωής και να αποτραπεί προσωρινά το κλείσιμό του. Δε θα συνυπολογισθούν στα 2.250 εκατ. ευρώ που η συγκυβέρνηση δεσμεύτηκε να κόψει από τις συντάξεις (0,25% του ΑΕΠ το 2015 και 1% του ΑΕΠ το 2016). Στο πακέτο των 2.250 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται μέχρι στιγμής μόνο το κόψιμο 29,9 εκατ. ευρώ το 2015 και το 2016, που προκύπτει από την κατάργηση των λεγόμενων πρόωγων συντάξεων.

**Αναμένεται το μεγάλο κόψιμο των συντάξεων και η κατάργηση του ΕΚΑΣ, με το νέο αντισσφαλιστικό νομοσχέδιο,** που θα είναι καταστροφικό για την εργατική τάξη, τους ανέργους, τους αγρότες και όλη την εργαζόμενη και σκληρά εκμεταλλεζόμενη ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό και **το νέο αντισσφαλιστικό νομοσχέδιο δεν πρέπει να περάσει, όποιο και αν είναι το τίμημα, όσες θυσίες κι αν χρειαστούν.**

ΥΓ. Την Παρασκευή 8 Γενάρη, στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο Κατρούγκαλος, έδειξε ότι θέλει δημοσιογράφους-κολαούζους που σαν νεκροθάφτες θα υπερασπίζονται τα κοινωνικά τερατουργήματά του. Μεταξύ των άλλων, έσπευσε να διαφημίσει το άρθρο 60 του σχεδίου που ο ίδιος διέρρευσε, που φέρει το τίτλο **«Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών».** Είπε με το γνωστό του στόμφο, απευθυνόμενος στους συντάκτες: **«Δεν θα έχετε προσέξει ενδεχομένως ότι έχουμε ένα άρθρο για αντικειμενικοποίηση των εισφορών».** Από την προηγούμενη ήδη μέρα, όχι μόνο «είχαμε προσέξει» τη συγκεκριμένη διάταξη, αλλά και είχαμε γράψει ποιος είναι ο πραγματικός της σκοπός: εργαλείο σ' ένα σχέδιο διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης. Δεσμευτήκαμε, δε, ότι το επόμενο σχόλιό μας θα αφορά αυτό το ζήτημα.

## Συνάντηση προπαγάνδας Τσίπρα-καπιταλιστών με χοντρά ανταλλάγματα

**Τ**ο προπαγανδιστικό σχέδιο της συγκυβέρνησης περιλάμβανε και συνάντηση του Τσίπρα με τους επικεφαλής των συνδικάτων των καπιταλιστών, από τους οποίους ήθελε συμφωνία στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Η συνάντηση έγινε την Πέμπτη και πριν ακόμα υπάρξει η οποιαδήποτε ανακοίνωση, η Γεροβασίλη έσπευσε να πανηγυρίσει από το twitter ότι η κυβέρνηση απέκτησε ένα «ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο» με τη «συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για λελογισμένη αύξηση εργοδοτικών εισφορών». Τα ίδια υποστήριξε και το Γραφείο του Τσίπρα.

Οι καπιταλιστές, όμως, δεν συμμερίστηκαν τον ενθουσιασμό τους. Σε κοινή ανακοίνωση που υπέγραψαν οι πρόεδροι του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ, της ΕΣΣΕ και της ΓΣΕΒΕΕ τονίστηκε ότι άλλα είναι αυτά που ενδιαφέρουν τους καπιταλιστές και συγκεκριμένα: «1) Σταθερό και σταδιακά ελκυστικότερο φορολογικό πλαίσιο 2) Φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον και 3) Κίνητρα για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις». «Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις που θα κατατεθούν για επιμέρους βελτιώσεις της κυβερνητικής πρότασης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, οι Κοινωνικοί Εταίροι δεν τοποθετούνται αρνητικά σε μια μικρή, προσωρινή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μ' άλλα λόγια, για να προσφέρουν τη σύμφωνη γνώμη τους έθεσαν μια σειρά προϋποθέσεις. Ζήτησαν την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων τους, τα οποία περιγράφουν γενικά με τους τρεις αυτούς άξονες, όμως προφανώς έθεσαν συγκεκριμένα στον Τσίπρα. Μάλιστα, όπως διευκρίνισε σε ραδιοφωνικές εμφανίσεις του ο Κροκίδης της ΕΣΣΕ, η ανοχή των καπιταλιστών είναι για αύξηση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές 0,5% και όχι 1%, όπως προβλέπει το σχέδιο Κατρούγκαλου.

Φυσικά, μπορούμε να θεωρούμε σίγουρο ότι με τους διαύλους που έχουν με την τρούκα, μπορούν να της διαμηνύσουν να επιμείνει να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά αντίθετα να προγραμματιστεί η μείωση του ποσοστού που απομένει για να πιαστεί ο στόχος της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5%, που τέθηκε με το δεύτερο Μνημόνιο και ουδέποτε αναιρέθηκε.

Όμως, δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε στην παραπλανητική συζήτηση που έχει ανοίξει η συγκυβέρνηση. Στο κάτω-κάτω, οι εργαζόμενοι απαιτούν την κατάργηση των δικών τους ασφαλιστικών εισφορών και την κάλυψη των απαιτούμενων για την ασφάλιση εισφορών από τους καπιταλιστές και το κράτος τους. Στη σημερινή φάση το μείζον ζήτημα είναι αυτό καθαυτό το αντισσφαλιστικό

έκτρωμα, που καταντά τις συντάξεις άθλια φιλοδώρηματα και ανοίγει το δρόμο για την εξαφάνιση της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μετά τη συνάντηση του Τσίπρα με τους προέδρους των τεσσάρων «εργοδοτικών» οργανώσεων (ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕ-ΒΕΕ), άναψε ένας «καυγάς» μεταξύ των καπιταλιστών, με αντικείμενο τη συμφωνία για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Τον «καυγά» τον ξεκίνησε από την επαύριο της συνάντησης στο Μαξίμου ο «γαλάζιος» Μίχαλος, που την έπεσε στον επίσης «γαλάζιο» Κορκίδη. Υπερασπιζόμενος τη θέση του ο Κορκίδης είπε δημόσια ότι δέχτηκε τηλεφωνήματα από τη ΝΔ που του έλεγαν να μη σπεύσει να στηρίξει την κυβέρνηση, αλλά αυτός ενήργησε όχι ως νεοδημοκράτης, αλλά ως... κοινωνικός εταίρος, με αίσθημα εθνικής ευθύνης.

Με τον Μίχαλο συντάχθηκε και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, ενώ Φέσσας και Κορκίδης έστειλαν επιστολές στα μέλη των συνδικάτων τους, εξηγώντας τη θέση τους. «Δεν αρνηθήκαμε την πρόταση για μια προσωρινή και μικρή αύξηση του μη μισθολογικού κόστους για τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια», έγραψε στα μέλη του ΣΕΒ ο Φέσσας, σημειώνοντας ότι το ακριβές ποσοστό της αύξησης δεν συμφωνήθηκε ακόμα και ότι για τις «εργοδοτικές» ασφαλιστικές εισφορές θα κυμαίνεται μεταξύ του 0,5% και του 1%. «Θεωρούμε ότι δεν είναι ώρα για μάχες εντυπώσεων και σκιαμαχίες», έγραψε με νόημα ο Φέσσας, υπονοώντας ότι οι αντιδράσεις έχουν πολιτικό χρώμα (ΝΔ) και δεν εδράζονται στην πραγματικότητα. «Οφείλουμε να κοιτάμε μπροστά και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να ορθοποδήσει η χώρα το συντομότερο δυνατόν», κατέληξε η επιστολή, βάζοντας το πολιτικό στίγμα της διοίκησης του ΣΕΒ: «εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι καυγάδες κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, αλλά τα συμφέροντά μας ως καπιταλιστών. Εφόσον (και) αυτή η κυβέρνηση μας εξασφαλίζει τα συμφέροντά μας, θα συνεργαστούμε μαζί της».

Εκείνο που δεν μπορούσε να γράψει ο Φέσσας, αλλά είναι σίγουρο ότι και αυτός και οι υπόλοιποι της διοίκησης του ΣΕΒ λένε στις συζητήσεις τους με τους άλλους καπιταλιστές, είναι πως έχουν πετύχει πολύ περισσότερα σε σχέση με το ασήμαντο 0,5%-1% της αύξησης των «εργοδοτικών» ασφαλιστικών εισφορών για μια τριετία. Τι εξασφάλισαν; Όχι μόνο κατοχύρωσαν τις σημαντικές μειώσεις «εργοδοτικών» ασφαλιστικών εισφορών που έγιναν κατά τα μνημονιακά χρόνια, αλλά κέρδισαν το περιβόητο «αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών» (άρθρο 60 σχεδίου Κατρούγκαλου), με το οποίο θα νομιμοποιήσουν τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία για σημαντικό τμήμα των εργατών που απασχολούν. Ακόμα και μόνιμα να γίνει η αύξηση των «εργοδοτικών» ασφαλιστικών εισφορών στην επικουρική σύνταξη κατά 1%, θα πρόκειται για ένα ασήμαντο «κόστος» μπροστά στο τεράστιο κέρδος που θα έχουν από το «αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών», βάσει του οποίου θα πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές για τμήμα του προσωπικού και όχι για το σύνολο.

Αυτό, όμως, όπως είπαμε, δεν μπορούν να βγουν και να το πουν δημόσια. Γι' αυτό πήγαν στη συνάντηση με τον Τσίπρα και έκλεισαν συμφωνία, συμφωνώντας στο προπαγανδιστικό σχέδιο της κυβέρνησης. Γι' αυτό ζητούν από τις καπιταλιστικές οργανώσεις να μην ενεργούν σαν παραμάγαζα της ΝΔ, αλλά σαν συνδικάτα που εκπροσωπούν καπιταλιστές με συγκεκριμένα ταξικά συμφέροντα.

## Κατώτερη σύνταξη 20 βασικά ημερομίσθια και όχι το φιλανθρωπικό φιλοδώρημα του ΕΚΑΣ

Μέχρι τον Οκτώβριο του 1990, όταν ψηφίστηκε ο αντιασφαλιστικός νόμος 1902, οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ έπαιρναν κατώτερη σύνταξη ίση με 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Αν ο συγκεκριμένος ασφαλιστικός θεσμός δεν είχε καταργηθεί, η κατώτερη σύνταξη θα ήταν σήμερα 660 ευρώ (χωρίς τα μνημονιακά πετσοκόμματα). Η κατώτερη σύνταξη και γενικότερα οι συντάξεις του ΙΚΑ, βάσει του αντιασφαλιστικού νόμου 1902/1990 αυξάνονταν με βάση τις αυξήσεις που δίνονταν στους δημόσιους υπάλληλους, με αποτέλεσμα κατά την πενταετία 1991-1996 οι συνταξιούχοι να χάσουν 300 δισ. δραχμές ή 8,8 δισ. ευρώ.

Από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δημοσιοποίησε το σχετικό νομοσχέδιο, το συνταξιοχικό κίνημα πάλεψε για να μην περάσει αυτή η καταστροφική διάταξη και να εξακολουθήσει η κατώτερη σύνταξη να ισούται με 20 βασικά μεροκάματα της ΕΓΣΣΕ, ώστε να αυξάνεται σύμφωνα με τις αυξήσεις που πετύχαιναν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια, το ΠΑΣΟΚ που ετοίμαζε την επιστροφή του στην εξουσία υποσχόμενο ότι θα αποκαταστήσει όλες τις αδικίες, υποσχόταν ότι θα επαναφέρει και την κατώτερη σύνταξη στα 20 ΗΑΕ.

Αντ' αυτού, όμως, η κυβέρνηση Σημίτη εισήγαγε το ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων), που με τις προϋποθέσεις που έβαλε στην αρχή και που συνεχώς αναπαράγονταν απέκλειε τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων. Χαρακτηριζόντας το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, εμφάνιζε το ΕΚΑΣ σαν χάρη της κυβέρνησης, ενώ δεν

ήταν παρά λεφτά των εργατών, που πέραν της ληστείας που υφίστανται ως παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου, είδαν να καταργείται μια βασική ασφαλιστική τους κατάκτηση, η κατώτερη σύνταξη στα 20 ΗΑΕ.

Το ΕΚΑΣ διαχρονικά το έπαιρνε μόνο μια μειοψηφία των συνταξιούχων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ΕΚΑΣ το παίρνουν σήμερα 195.897 συνταξιούχοι του ΙΚΑ με εισοδηματικά κριτήρια. Δεν γνωρίζουμε πόσοι το έπαιρναν το 1996, που άρχισε να καταβάλλεται. Ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, δίνονται στην περίοδο της κρίσης τα εξής πέντε επιδόματα:

- **230 ευρώ** στους συνταξιούχους που έχουν συνολικό εισόδημα από συντάξεις μέχρι 642,97 ευρώ το μήνα.

- **172,50 ευρώ** στους συνταξιούχους που παίρνουν από 642,98 έως 668,19 ευρώ το μήνα.

- **115,0 ευρώ** στους συνταξιούχους που παίρνουν από 668,2 έως 684,99 ευρώ το μήνα.

- **57,5 ευρώ** στους συνταξιούχους που παίρνουν από 685 έως 706 ευρώ το μήνα.

- **30 ευρώ** στους συνταξιούχους που παίρνουν από 706,01 έως 766,0 ευρώ το μήνα.

Τα παπαγαλάκια των αστικών κυβερνήσεων, κάθε φορά που το Ασφαλιστικό έβγαине στην επικαιρότητα, κυρίως στις παραμονές αντιασφαλιστικών επιθέσεων, έρχιναν στην πίστα τη θεωρία ότι με την καταβολή του ΕΚΑΣ αδικούνταν οι συνταξιούχοι που ήταν ασφαλισμένοι για περισσότερα χρόνια και κατέβαλαν εισφορές για μεγαλύτερες αποδοχές, σε σχέση μ' αυτούς που έπαιρναν σύνταξη μικρότερη και από το άθροισμα της

κατώτερης κύριας και της κατώτερης επικουρικής σύνταξης. Λες και οι συνταξιούχοι που παίρνουν το ΕΚΑΣ ζήτησαν την εφαρμογή του.

Κατά τη μνημονιακή περίοδο, ακόμα και το ΕΚΑΣ θεωρήθηκε... πολυτελής παραχώρηση προς τους χαμηλοσυνταξιούχους και μπήκε μπροστά η διαδικασία κατάργησής του, που έτυχε να την κάνει η «πρώτη φορά Αριστερά».

Η συγκυβέρνηση των Τσιπροκαμμένων συμφώνησε ότι το ΕΚΑΣ πρέπει να καταργηθεί μέχρι το τέλος του 2019, αφαιρώντας από τους χαμηλοσυνταξιούχους (βασικά τους έμμεσα συνταξιούχους), 1,14 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 284,5 εκατ. ευρώ το χρόνο. Το ποσό που θα κοπεί το 2016 θα είναι, με την προσθήκη 30 εκατ. ευρώ από το κόψιμο της πρόωρης, τα πρώτα 314,5 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 2,18 δισ. ευρώ που πρέπει να κοπούν από τις συντάξεις τη διετία 2015-2016, σύμφωνα με το τρίτο Μνημόνιο.

Από την κατάργηση του ΕΚΑΣ δε θα έχουν κανένα όφελος οι χαμηλοσυνταξιούχοι (σημερινοί και μελλοντικοί), όπως ισχυρίζονται οι Τσιπροκαμμένοι. Επίσης, δε θα έχει το παραμικρό όφελος κανένας από τους συνταξιούχους με μεγαλύτερες αποδοχές και περισσότερα χρόνια ασφάλισης.

Όπως έχουμε δείξει, οι συντάξεις που προβλέπονται με το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου είναι για καφέδες και σάντουιτς, ενώ θα λειτουργήσουν ως αντικίνητρο ασφάλισης (αρκεί να σκεφτούμε ότι με 16 χρόνια ασφάλισης η λεγόμενη ανταποδοτική σύνταξη θα κινηθεί γύρω στα 100 ευρώ). Η συγκυβέρνηση βάζει

μπροστά τη διαδικασία κατάργησης του ΕΚΑΣ, μειώνοντας τα εισοδηματικά κριτήρια. Κατήργησε τελείως το ΕΚΑΣ των 30 ευρώ, που έπαιρναν οι... πλούσιοι συνταξιούχοι των 706,01 έως 766,67 ευρώ το μήνα! Για να πάρει ένας συνταξιούχος το ΕΚΑΣ των 230 ευρώ πρέπει το μηνιαίο εισόδημά του από συντάξεις να μην ξεπερνά τα 601,34 ευρώ, το μηνιαίο συνολικό ατομικό εισόδημά του να μην ξεπερνά τα 740 ευρώ και το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά του να μην ξεπερνά τα 916,67 ευρώ! Και στις άλλες τρεις κατηγορίες ΕΚΑΣ μειώθηκαν όλα τα κριτήρια βάσει των οποίων χορηγείται το ΕΚΑΣ.

Ετσι, το 2016 θα αποκλειστεί από το ΕΚΑΣ ένας αριθμός συνταξιούχων (άγνωστο πόσοι), ενώ τα επόμενα χρόνια, με τη συνεχή μείωση των εισοδηματικών κριτηρίων θα αποκλειστούν ολοένα και περισσότεροι, μέχρι το ΕΚΑΣ να καταργηθεί τελείως στα τέλη του 2019.

Θυμίζουμε ότι με την περιβόητη εγκύκλιο Χαϊκάλη στις 14 Αυγούστου του 2015, με υπουργό τον Κατρούγκαλο, η κατώτερη σύνταξη μειώθηκε από τα 486 στα 391,5 ευρώ, χωρίς αυτό να προβλέπεται με νόμο. Στο αντιασφαλιστικό του τερατούργημα ο Κατρούγκαλος δεν κάνει την παραμικρή αναφορά στην κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Μιλάει μόνο για την ανταποδοτική και την εθνική σύνταξη. Το πιο πιθανό είναι πως έχουν βάλει στόχο να καταργήσουν κι αυτή ακόμα την κατώτερη σύνταξη των 15 ΗΑΕ. Το εργατικό κίνημα δεν έχει άλλη επιλογή από το επιστρέψει στο παλιό του αίτημα: **κατώτερη σύνταξη ίση με 20 ΗΑΕ.**

## Παραπλάνηση

Σύμφωνα με τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών, το μείζον (αν όχι το αποκλειστικό) θέμα που εγείρεται με το σχέδιο Κατρούγκαλου είναι οι εισφορές των ελευθεροεπαγγελματιών και αυταπασχολούμενων. Θέμα που έτσι κι αλλιώς δεν αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των μεσαίων στρωμάτων, που έχει συνθλιβεί από την κρίση, αφορά όμως κάποια ανώτερα στρώματα, που εξακολουθούν ακόμα να έχουν τζίρο. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν το σχέδιο Κατρούγκαλου έμενε ως έχει; Το φούντωμα της φοροδιαφυγής, που θα είναι ταυτόχρονα και εισφοροδιαφυγή. Ο μεγαλογιατρός, για παράδειγμα, θα έχει έναν επιπλέον λόγο για να μην κόβει απόδειξη, αφού για τη δική του δουλειά δεν υπάρχει κανένα σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού των εσόδων, όπως είναι για τους δικηγόρους τα υποχρεωτικά παράβολα των παραστάσεων και για τους μηχανικούς οι αμοιβές των αδειών.

Ο νέος ελευθεροεπαγγελματίας που μετά βίας (συχνά με τη βοήθεια των γονιών του) πληρώνει τις ασφαλιστικές του εισφορές ενδιαφέρεται για τη σύνταξη που θα πάρει. Ο μεγαλοελευθεροεπαγγελματίας δεν

ενδιαφέρεται για τη σύνταξη (θα έχει ήδη κάνει χοντρή μπάζα), αλλά για το ύψος των εισφορών που θα πληρώνει τώρα.

Η κυβέρνηση, βέβαια, έσπευσε να δηλώσει πρόθυμη να συζητήσει αυτό το θέμα και να βρει λύσεις μικρότερης ασφαλιστικής επιβάρυνσης των μεσοαστικών στρωμάτων. Κουτί του ήρθε του Κατρούγκαλου ο σχετικός ντόρος. Η συζήτηση περιορίζεται στις εισφορές και δεν αφορά την αθλιότητα της σύνταξης που θα πάρει η πλειοψηφία.

Γιατί τον βοήθησε να κρύψει το αίσχος του άρθρου 60 του σχεδίου του, με το οποίο μπαίνει η ταφόπλακα σε όλες τις πτυχές της Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς νομιμοποιεί την εισφοροκλοπή και διαγράφει τα τεράστια ποσά που χρωστούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι καπιταλιστές (αναλυτικά γράφουμε στη σελίδα 9).

Και γιατί τον βοηθά να κρύψει τον Αρμαγεδδώνα ενάντια στις συντάξεις (αυτές που θα εκδοθούν στο εξής, αλλά και αυτές που έχουν ήδη χορηγηθεί), που θα τις μετατρέψει σε άθλια φιλοδώρηματα προνοιακού τύπου.

Παράλληλη βοήθεια έρχεται από τα παπαγαλάκια που είτε δεν κάνουν καμιά κριτική στο κυβερνητικό σχέδιο, στρέφοντας την προσοχή στις δυσκολίες που θα προκύψουν από τους «κακούς

δανειστές», είτε ασκούν μια ψευδοκριτική, περιορίζοντας τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχει αυτό το σχέδιο, έτσι που να περιορίζουν την οργή των εργαζόμενων.

Δυστυχώς, αυτή η ψευδοκριτική έχει υιοθετηθεί και από πλευρές που δεν είναι με το μέρος της κυβέρνησης. Εκεί οδηγούν η ασχετοσύνη, η οκνηρία και ο παπαγαλισμός.

Είναι η δεύτερη συνεχής εβδομάδα που η εφημερίδα μας προχωρά σε εξονυχιστική αποκάλυψη των βασικών πτυχών του σχεδίου Κατρούγκαλου. Όλο αυτό το υλικό συγκεντρώθηκε σ' αυτό το έκτακτο φύλλο, το οποίο διανέμεται δωρεάν στο πλαίσιο μιας μεγάλης καμπάνιας ενημέρωσης των εργαζόμενων. Γιατί μόνο καλά ενημερωμένοι εργαζόμενοι μπορούν να αγωνιστούν με αξιώσεις. Όταν δεν γνωρίζουν όλη την αλήθεια ή τη γνωρίζουν παραποιημένη, τότε στομώνει η αγωνιστική διάθεση.

Σας καλούμε να διαδώσετε αυτό το φύλλο (διατίθεται τυπωμένο από τα γραφεία μας ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας). Όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη ενός κινήματος ταξικής αντίστασης που θα αποτρέψει την ψήφιση του αντιασφαλιστικού εκτρώματος.



Διανύοντας τον 20ό χρόνο κυκλοφορίας η «Κόντρα» απευθύνεται και πάλι στους αναγνώστες της, ζητώντας την οικονομική τους στήριξη.

Αυτή θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη κυκλοφορία της, πάντα μαχητική και αποκαλυπτική.

## Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι δικαίωμα και μάλιστα το ελάχιστο

Τι είναι η κοινωνική ασφάλιση; Είναι μήπως κάποιο προνόμιο των εργαζόμενων ή είναι απλά η δυνατότητά τους να επιβιώνουν όταν δεν μπορούν να εργαστούν, είτε γιατί έκλεισαν τον παραγωγικό τους κύκλο είτε γιατί αρρώστησαν, είτε γιατί έγιναν ανίκανοι για δουλειά (συνήθως εξαιτίας εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας); Και πρέπει αυτό το δικαίωμα να το θεωρούμε παραχώρηση από τ' αφεντικά και το κράτος; Μην τρελαθούμε εντελώς.

◆ Οι εργαζόμενοι παράγουν όλο τον πλούτο που είναι συσσωρευμένος στην κοινωνία.

◆ Οι εργαζόμενοι πληρώνουν κάθε χρόνο το 80% των φόρων που εισπράττει το κράτος.

◆ Επομένως, η κοινωνική ασφάλιση είναι το ελάχιστο που μπορούν να απαιτήσουν.

Ακόμα και η καλύτερη κοινωνική ασφάλιση δεν συνιστά κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά αποτελεί κομμάτι της κοινωνικής αδικίας. Κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να υπάρξει μόνο όταν πάψουν να υπάρχουν αφεντικά κι εργάτες, πλούσιοι και φτωχοί. Μέχρι τότε, η κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή η δυνατότητα επιβίωσης, είναι το ελάχιστο για τους ανθρώπους της δουλειάς.

Όλος ο κοινωνικός πλούτος παράγεται από τους εργαζόμενους και όχι από τους κεφαλαιοκράτες. Όλος ο πλούτος που συσσωρεύεται στα χέρια των κεφαλαιοκρατών είναι η υπεραξία που έκλεψαν, είτε άμεσα (στην παραγωγή και διανομή των υλικών αγαθών) είτε έμμεσα (μέσω του αναδιανεμητικού προς όφελός τους ρόλου του κρατικού προϋπολογισμού). Γι' αυτό και η κοινωνική ασφάλιση δεν πρέπει να

αντιμετωπίζεται σαν παραχώρηση προς τους εργάτες, αλλά ως ελάχιστο δικαίωμά τους. Αν είναι να μιλήσουμε στα σοβαρά για ανταποδοτικότητα, τότε πρέπει οι κεφαλαιοκράτες να απαλλοτριωθούν και οι εργαζόμενοι να γίνουν κύριοι του προϊόντος της δουλειάς τους.

Ως παραγωγοί του κοινωνικού πλούτου, λοιπόν, οι εργαζόμενοι πρέπει να θεωρούν ως στοιχειώδες δικαίωμά τους την πλήρη κοινωνική ασφάλιση για όλους. Δηλαδή, ασφαλιστική κάλυψη γήρατος, αναπηρίας, ασθένειας, θανάτου, μητρότητας, ανεργίας για άνδρες και γυναίκες, εργαζόμενους και άνεργους, ντόπιους και ξένους.

Τη χρηματοδότηση αυτής της πλήρους ασφάλισης πρέπει να αναλάβουν οι κεφαλαιούχοι και το κράτος τους. Η ασφαλιστική εισφορά των εργαζόμενων πρέπει να καταργηθεί. Είναι πάρα πολλά αυτά που τους κλέβουν τ' αφεντικά αρπάζοντας την απλήρωτη εργασία τους. Κι είναι πολλά αυτά που τους παίρνει το κράτος, κυρίως με την έμμεση φορολογία, για να τα ξαναδώσει στους κεφαλαιούχους, με δεκάδες νόμους και παράνομους τρόπους.

Δεν πρέπει, άλλωστε, να ξεχνάμε πώς ληστεύτηκαν τα αποθεματικά των εργατικών ασφαλιστικών ταμείων. Με την άτοκη ή προκλητικά χαμηλότοκη δέσμευσή τους στην ΤτΕ, μέσω της οποίας μετατρέπονταν σε θαλασσοδάνεια για τους κεφαλαιούχους, οι οποίοι -πάντα στο όνομα της «ανάπτυξης»- τα έπαιρναν ως δανεικά κι αγύριστα. Μέχρι που ήρθε το PSI και σάρωσε ό,τι είχε απομείνει.

Πρέπει, λοιπόν, να καταργηθεί άμεσα η εργατική ασφαλιστική εισφορά και να αυξηθεί ανάλογα η εργοδοτική, με τρόπο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του συστήματος μαζί με

την κρατική συμμετοχή. Επειδή θα μιλήσουν και πάλι για χτύπημα στην ανταγωνιστικότητα, έχουμε να τους πούμε το εξής απλό: ας μειώσουν τα κέρδη τους.

Όταν τοποθετήσουμε το ζήτημα σε ταξική βάση, όταν δηλαδή αντιμετωπίσουμε την Κοινωνική Ασφάλιση όχι ως κρατική πρόνοια, αλλά ως στοιχειώδες εργατικό δικαίωμα, τότε θα καταλήξουμε σ' ένα θεμελιώδες ταξικό αίτημα: πλήρης ασφάλιση για όλους και πλήρης χρηματοδότησή της από τους κεφαλαιούχους και το κράτος τους.

Στη βάση αυτού του θεμελιώδους αιτήματος η Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι ατομική, αλλά συλλογική (ταξική) υπόθεση. Το ατομικό στοιχείο υπεισέρχεται αφού προηγουμένως εξασφαλιστεί το συλλογικό. Όπως υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους μισθούς (ανάλογα με το επάγγελμα, τις δεξιότητες, τα χρόνια υπηρεσίας, την οικογενειακή κατάσταση κτλ.), έτσι θα υπάρχουν και διαφοροποιήσεις στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. Όχι όμως χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ένα ταξικά αξιοπρεπές μίνιμουμ για όλους, όχι χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ασφαλιστική προστασία έναντι της ανεργίας, όχι χωρίς να έχει εξασφαλιστεί το δικαίωμα πρόσβασης στις ίδιες υπηρεσίες υγείας για όλους.

Στη βάση αυτού του θεμελιώδους ταξικού αιτήματος η εργατική τάξη δε χρειάζεται να αναλάβει καμιά συνυπευθυνότητα στη διοίκηση και διαχείριση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτή την υποχρέωση απαιτούμε να την αναλάβει αποκλειστικά το αστικό κράτος. Εμείς απαιτούμε αυτά που δικαιούμαστε κι αυτοί να βρουν τον τρόπο να

τα ικανοποιήσουν.

Πέρα απ' αυτή την ταξική τοποθέτηση και διεκδίκηση υπάρχει μόνο η κακομοιριά της λογιστικής προσέγγισης, η συζήτηση περί βιωσιμότητας του συστήματος και μια μάχη οπισθοφυλακών, τα καταστροφικά αποτελέσματα της οποίας έχουν καταγραφεί στις αντιασφαλιστικές ανατροπές της τελευταίας εικοσιπενταετίας, από το 1990 που άρχισαν οι διαδοχικές επιθέσεις στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα.

Πέρα απ' αυτή την ταξική τοποθέτηση, υπάρχει η εξατομίκευση («πόσο με πιάνουν εμένα οι νέες ρυθμίσεις»), ο ψεύτικος διαχωρισμός ανάμεσα σε «προνομιούχους» και μη, η ενδοεργατική φαγωμάρα και ένα κλίμα ηττοπάθειας και αγωνιστικής παράλυσης.

Αντίθετα, η θεμελιώδης ταξική διεκδίκηση, που σε πολλούς μπορεί να φαίνεται «μαξιμαλιστική», είναι η μόνη που μπορεί να λειτουργήσει συσπειρωτικά, «εφοδιάζοντας» το εργατικό κίνημα με έναν οδοδείκτη στο διηνεκές. Χωρίς αυτόν τον οδοδείκτη δεν μπορούν να δοθούν ούτε οι αμυντικές μάχες του σήμερα, ούτε οι επιθετικές-διεκδικητικές μάχες του αύριο. Δεν μπορεί να υπάρξει στέρεη ασφαλιστική συνείδηση.

Σήμερα, βρισκόμαστε απέναντι σε μια ακόμη αντιασφαλιστική επίθεση. Σαρωτικού χαρακτήρα, με στόχο όχι απλά τη μείωση συντάξεων και λοιπών παροχών, αλλά την προδιαγεγραμμένη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης. Οφείλουμε να τη σταματήσουμε. Αν μπορούμε σε παζάρια, θα ηττηθούμε ξανά. Αν κινηθούμε ταξικά στα αιτήματα και μαχητικά στο δρόμο, μπορούμε να νικήσουμε και να βάλουμε παρακαταθήκες για αντεπίθεση.

## βαθύ κόκκινο

### Από ψέμα σε ψέμα

«Όλες οι μεταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού είχαν τον χαρακτήρα ότι θέλουν να στείλουν τον λογαριασμό σε κάποια επόμενη γενιά. Πριν από το '93 - μετά το '93, πριν το 2011 - μετά το 2011. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω έντονα την πρόταση της Επιτροπής για ενιαίους κανόνες στο συνταξιοδοτικό. Ενιαίους κανόνες αναπλήρωσης, ενιαίους κανόνες εισφορών, ενιαίοι κανόνες για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ενιαίοι κανόνες για όλους (...) Αν κάποιος έπαιρνε 1.000 € σύνταξη θα έχει το ίδιο ποσοστό αναπλήρωσης είτε ήταν εργαζόμενος πριν, είτε ήταν εργαζόμενος μετά τα διάφορα αυθαίρετα χρονικά όρια που έχουν τεθεί από τις διάφορες ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις. Ακριβώς γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τις οριζόντιες μειώσεις και ακριβώς γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε ιδιαίτερα τις χαμηλές συντάξεις και τα χαμηλά εισοδήματα».

Αυτά έλεγε ο Κατρούγκαλος στις 15 του περασμένου Οκτώβρη, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου το πόρισμα της «επιτροπής σοφών». Περιέγραφε ένα ασφαλιστικό σύστημα στο οποίο όλοι θα παίρνουν την ίδια σύνταξη, ανεξάρτητα από το αν είναι παλιό ή νέοι συνταξιούχοι. Και προανήγγειλε τον επανυπολογισμό όλων των σημερινών συντάξεων με βάση τους νέους κανόνες που θα θεσπιστούν, ο οποίος φυσικά θα οδηγήσει σε μείωση των χορηγούμενων σήμερα συντάξεων.

Αυτά τον Οκτώβρη, γιατί στο σχέδιο νόμου που διέρρευσε την περασμένη Δευτέρα τα άλλαξε. Ναι μεν θα γίνει επανυπολογισμός όλων των συντάξεων, αλλά οι καταβαλλόμενες σήμερα συντάξεις δε θα μειωθούν. Η διαφορά που θα προκύψει για τους ήδη συνταξιούχους θα εξακολουθήσει να δίνεται ως παγωμένη «προσωπική διαφορά». Και για όσους βγουν στη σύνταξη το 2016, το 2017 και το 2018, αν η σύνταξη που θα προκύψει με το νέο σύστημα είναι μικρότερη κατά 20% απ' αυτή που θα έπαιρναν με το παλιό σύστημα, θα δοθεί «προσωπική διαφορά» ίση με το 1/2, το 1/3 και το 1/4 της απώλειας, αντίστοιχα.

Από εκεί που ο Κατρούγκαλος δήλωνε ότι δε θα υπάρχει κανένας διαχωρισμός σε παλιούς και νέους, τώρα εισάγει -τάχαμου- μπόλικους διαχωρισμούς (πριν το 2016, το 2016, το 2017, το 2018, μετά το 2018), παραβιάζοντας την υποτιθέμενη βασική αρχή της (αντι)ασφαλιστικής του μεταρρυθμίσης.

Για ποιο λόγο; Μόνο για λόγους κοινωνικής δημαγωγίας. Για να πει ότι δεν κόβει καμιά κύρια σύνταξη. Κι όταν πέσει το λεπίδι και στις ήδη χορηγούμενες συντάξεις, θα ρίξει την ευθύνη στην τρόικα και στην αντιπολίτευση που δεν έβαλε πλάτη. Ο σχετικός προπαγανδιστικός ντόρος άρχισε από την ίδια κιάλας μέρα που ο Κατρούγκαλος προσπάθησε, υποτίθεται, να εξασφαλίσει τη συναίνεση της αντιπολίτευσης.

Γιατί θα πέσει λεπίδι και στις ήδη χορηγούμενες συντάξεις; Γιατί το Μνημόνιο-3 προβλέπει ότι το 2016 πρέπει να εξασφαλιστούν «εξοικονομήσεις» ύψους 1% του ΑΕΠ (περίπου 1,8 δισ. ευρώ) από το ασφαλιστικό σύστημα. Αν δεν κοπούν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις, αυτά τα λεφτά δεν εξασφαλίζονται.

Οι αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε πιο αναλυτικά στις σελίδες αυτού του φύλλου, όπου επιχειρείται μια πρώτη προσέγγιση του προσχεδίου που διέρρευσε ο Κατρούγκαλος, πριν το στείλει στην τρόικα. Εδώ στεκόμαστε μόνο στον πολιτικό τσαρλατανισμό και στην αδίστακτη δημαγωγία, χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τον Τσίπρα και την κλίκα του εδώ και χρόνια. Είναι ικανοί να πουν κάτι μια μέρα και την επόμενη να πουν το αντίθετο, χωρίς να δώσουν καμιά εξήγηση.

Αυτό ακριβώς κάνει και ο Κατρούγκαλος, σε συνεργασία με το Μαξίμου. Ψέμα στο ψέμα, παραπληροφόρηση στην παραπληροφόρηση, για να καταφέρουν να περάσουν το Ασφαλιστικό από τη Βουλή, έτσι όπως θα διαμορφωθεί μετά τη διαπραγμάτευση με την τρόικα. Και μέχρι την τελευταία στιγμή θα ισχυρίζονται, όχι μόνο ότι «σώζουν το σύστημα», αλλά και ότι δεν μειώνονται οι συντάξεις!

Π.Γ.

Γραφτείτε συνδρομητές στην «Κόντρα»

ετήσια συνδρομή 85 €

εξάμηνη συνδρομή 45€

λογαριασμός ΕΤΕ:

10087804638

KONTRA

ΑΘΗΝΑ: Αγαθουπόλεως 65, ΤΚ 112 52, τηλ. 2108675243, fax 2108663100

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ιουστινιανού 24, τηλ-fax 2310221898

<http://www.ekseggersi.gr>, e-mail: [kontra@ekseggersi.gr](mailto:kontra@ekseggersi.gr)

Διευθύνεται από συντακτική επιτροπή

Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής: Πέτρος Γιώτης

Εκτύπωση: ΚΛΕΝΙΚ ΕΕ, Σηπλιάς 5, Μεταμόρφωση